

Bewust uit elkaar

Je bent voor lange of kortere tijd samen geweest in een partnerrelatie. Als het voor jullie helder is dat je de relatie wilt beëindigen, breekt een periode aan van afronden, afscheid nemen en kijken hoe nu verder. Je hebt veel van elkaar gehouden en bent diep betrokken geweest op elkaars leven en zielenroerselen, dus je verlangt er naar een eervolle afronding. Je wilt bewust uit elkaar gaan.

Je vraagt je af hoe je je partnerrelatie eervol, respectvol en elegant kunt afsluiten, waarbij je elkaar zo weinig mogelijk schade berokkent tijdens het scheidingsproces. Je wilt leren hoe je met elkaar nieuwe afspraken en structuren kunt creëren waar ieder van jullie bij wint en hoe je juist kunt handelen met het juiste oogmerk. Je beseft dat, zeker als er kinderen zijn, volwassen omgaan met deze situatie van belang is.

Als je behoefte hebt aan steun bij deze laatste relatie fase, ben je van harte welkom. Tijdens een kennismaking en intake gesprek brengen we jullie specifieke situatie in kaart en besluiten we samen wat nodig is.